

# SAMENSPSEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag  
15<sup>e</sup> Jaargang nr. 10, december 2011

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 8,50) per jaar  
Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag  
Email: [samenspel@ctkerk.nl](mailto:samenspel@ctkerk.nl)  
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala  
Advertenties: Bert van der Sluis  
Bezorging: Henk Hospes

---

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55  
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79  
email: [koster-beheerder@ctkerk.nl](mailto:koster-beheerder@ctkerk.nl)

Predikanten: ds. Ruud Stiemer tel. 070 382 52 65  
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u  
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)  
email: [ruudstiemer@ctkerk.nl](mailto:ruudstiemer@ctkerk.nl)  
ds. Berit Bootsma-Gerritsen  
ma, wo, do  
email: [beritbootsma@ctkerk.nl](mailto:beritbootsma@ctkerk.nl)

## Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v.Koningsveld,  
email: [avdwal@casema.nl](mailto:avdwal@casema.nl)  
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR  
Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag  
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45  
[pgo@casema.nl](mailto:pgo@casema.nl) (GKO)  
PGG [PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl](mailto:PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl)

Website: [www.ctkerk.nl](http://www.ctkerk.nl)

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen ([bertjanvv@gmail.com](mailto:bertjanvv@gmail.com))

---

## **GIRO-/BANKREKENINGEN**

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO):	43555	t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG):	615174	t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkrentm. Bezuidenhout
Collectebonnen:	5253	t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen:	5144061	t.n.v. Stichting <i>Christus Triumfatorkerk</i> o.v.v. het doel (*) * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften / * Legaten
Diaconie (GKO):	427021	t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.):	1768712	t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO):	435	t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

# VAN DE REDACTIE



Stelt u zich de kerkzaal eens voor met wit gestuukte muren en dito plafond. De glas-in-lood ramen uit de hal op een centrale plaats in de muur achter de kansel. De witte vlakken door een collectief van amateurkunstenaars prachtig beschilderd met bijbelse taferelen. Gedachten die bij me opkwamen nadat we onlangs tijdens een verblijf in Rome een rondgang door de Vaticaanse musea maakten en de *Sixtijnse Kapel* bezochten. Heel indrukwekkend om al die wonderlijke verhalen uit de bijbel op die manier afgebeeld te zien. Maar wat zou het idee geweest zijn achter de opdracht om de pauselijke hofkapel zo uitbundig te decoreren? En wat zou dit betekenen voor de CTK als kerk in de stad? Hoe zouden we daar mee omgaan? Het is leuk om daar de gedachten eens over te laten gaan. Ideeetje voor de jubileumcommissie ...?

Wonderlijke verhalen vormen ook de leidraad voor dit laatste nummer van *Samenspel* in 2011. Ze vormen de basis voor de boeiende meditatie van ds. Berit Bootsma die alleen al veel stof tot nadenken bevat. Ze zijn ook het uitgangspunt voor de vele activiteiten in de maand die voor ons ligt. Carline van der Harg legt in haar column een verband tussen de twee totaal verschillende wonderlijke verhalen die in de maand december centraal staan. Adriaan Sala verdiept zich in de wonderen van het leven. Terwijl we ons de afgelopen maand in een tweetal doopdiensten hebben beziggehouden met het wonder van nieuw leven, houden we ons op de laatste zondag van het kerkelijk jaar bezig met het wonder van het leven na de dood. En tot slot wordt u aan het eind van dit nummer weer uitgedaagd om uw fantasie te gebruiken bij het oplossen van wonderlijke omschrijvingen. Hoewel het me niet ontbreekt aan fantasie kan ik toch niet zeggen dat mijn pogingen erg veel succes hebben. Toch is het leuk om het te proberen en achteraf de oplossingen te lezen die ik zelf niet heb gevonden. Nog leuker is het om dat samen met anderen te doen!

Evenals vorig jaar verschijnt *Kerk in Den Haag* in december te laat om tegelijk met *Samenspel* te worden verspreid. Zoals u in onderstaand kader ziet, is het de bedoeling dat *Samenspel* nog voor Kerst bij u in de brievenbus ligt. Helemaal garanderen kunnen we dat niet. Met name de abonnees die het blad per post ontvangen, lopen risico dat de kerstdrukke bij de postrijen roet in het eten gooit. De verschijning van *Kerk in Den Haag* is gepland op 27 december, de dinsdag na Kerst. Wij zullen ervoor zorgen dat het vanaf de oudejaarsdienst op 31 december klaarligt op de tafel onderaan de trap zodat u daarvandaan een exemplaar kunt meenemen.

Ik wens u weer veel plezier met deze uitgave van *Samenspel*.  
Met een hartelijke groet,

Henk Hospes



Het volgende nummer komt donderdag 22 december van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 7 december a.s. inleveren bij: **Henk Hospes, Ln van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag**  
**of per email: [samenspel@ctkerk.nl](mailto:samenspel@ctkerk.nl)**  
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 februari 2012

# WONDER BOVEN WONDER

Is het u wel eens opgevallen hoeveel wonderlijke verhalen er ieder jaar met Kerst en tijdens de adventsperiode worden verteld? Een meisje dat zwanger wordt, een verloofde die niet bij haar weg gaat ondanks de schijn van bedrog, een koning die geboren wordt in een stal, herders die engelen zien en geleerden die een ster volgen. Uitzonderlijke gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de geboorte van Jezus met een mysterieuze sfeer omgeven is. Kan het zo echt gegaan zijn? Wat is waar van deze verhalen? Het grootste wonder betreft baby Jezus. Hij was als God en wordt tot mens. Deze buitengewone gebeurtenis is de kern van de goede boodschap die overal ter wereld met Kerst verteld wordt: God is niet ver weg, afstandelijk en ongrijpbaar, maar Hij is dichtbij gekomen en net als ons geworden, geboren als een baby.

Dat is gemakkelijk geschreven, maar het kost moeite om het volledig tot ons door te laten dringen. Wat betekent het dat God als een mens werd? Paulus schrijft over het wonder van Jezus' levensweg in zijn brief aan de gemeente in Filippi:

*Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2 : 5-11)*

Paulus citeert hier een heel oud lied dat al bestond toen hij zijn brief schreef. Deze *Christushymne*, zoals het lied ook wel wordt genoemd, werd gebruikt door de allereerste christelijke gemeenten om te verwoorden wat Jezus' komst op aarde betekent. In vijf stappen wordt de weg van Jezus beschreven.

Het lied vertelt eerst dat Jezus de gestalte van God had. Hiervoor wordt het Griekse woord 'morfe' gebruikt. Ons woord 'metamorfose', een totale verandering van uiterlijk, is van dit woord afgeleid. Bedoeld wordt dat Jezus alle kenmerken en karaktereigenschappen van God bezat. Je kunt het vergelijken met dat wij kenmerken hebben die bij de mens passen. Wij denken, praten, lopen rechtop en hebben gevoelens. Dat onderscheidt ons van de dieren en de planten. Zo had Jezus in zijn bestaan voor zijn geboorte op de aarde de kenmerken van God. Hij was als God. Hij leefde op dezelfde manier en in dezelfde omgeving als God. Hier kunnen we ons moeilijk iets bij voorstellen, omdat we niet precies weten hoe God leeft. Wat we echter wel kunnen bedenken, is dat het prettig is om als God te leven. Dat je, als je dat hebt, niets ander meer wilt. Het lied vertelt echter dat Jezus vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn goddelijke status, zonder daar spijt of andere negatieve gevoelens bij te hebben.

Vervolgens wordt gezegd dat Jezus de gestalte of vorm van een slaaf heeft aangenomen. Hier wordt weer hetzelfde woordje 'morfe' gebruikt. Dat betekent dus dat Jezus alle kenmerken en eigenschappen van een mens ging bezitten. Niet zomaar van een mens, maar van een slaaf. Voor de lezers van deze brief betekende dit dat Jezus erg ver was afgezakt, want een slaaf stelde in hun samenleving niets voor. Als slaaf was je het bezit van een ander en leefde je bij de gratie van je baas. Van God tot slaaf, dat is toch wel een groot verschil. Jezus werd gelijk aan de mens. Iedereen die Hem ont-

moet heeft, zag Hem als een echt mens. Hij heeft kunnen denken en voelen, net als wij kunnen denken en voelen. Hij was net als wij kwetsbaar en kon dood gaan. Hij kon, net als wij, fouten maken.

De vierde stap is dat Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood. Hij is op aarde gekomen met de opdracht om ieder mens te redden, want Hij was de beloofde Messias. Gehoorzaam aan deze opdracht is Hij gestorven aan het kruis. Dat is de diepste vernedering die een mens kan ondergaan. Zo gaan in de voorbereiding op Kerst onze gedachten even uit naar Pasen. Zonder de dood van Jezus, maar vooral zijn opstanding uit de dood, heeft zijn komst geen enkele waarde. Dan was Hij geweest als ieder ander. In die keuze om tot het uiterste te gaan, heeft Jezus laten zien dat Hij wel mens is, maar toch anders. Hij heeft er voor gekozen om zo diep te zinken als geen ander mens heeft kunnen opbrengen. Hij is voor ons gestorven als onschuldige schuldige.

Deze vier stappen zijn de vernedering van Jezus. Het laatste deel van het lied gaat over de verhoging van Jezus. Vanuit de dood wordt Hij door God verheven. God trekt Jezus als het ware weer naar de goddelijke sferen terug. Zijn leven is rond, want Hij is weer terug bij waar zijn weg begon. Jezus wordt weer als God en Hij wordt de koning over hemel en aarde.

Het doel van de Jezus' levensweg is dat wij bij het horen van zijn naam onze knieën buigen. Net zoals de herders en de wijzen dat in de kerstverhalen doen. Dat we, onder de indruk van de vernedering die Jezus vrijwillig heeft ondergaan, durven te zeggen dat Jezus Christus de Heer is. Heer en koning over de wereld, de kerk en over ons eigen leven. Jezus wil niets liever dan dat we Hem volgen en Hem ons leven toevertrouwen. Dit geloof vraagt niet alleen kennis. Soms komen we dichterbij de waarde van Kerst door ons gevoel, onze ziel te laten raken door het mysterie rondom de God die als mens geworden is. Daar is niets zweverigs aan, maar een mens gelooft en leeft met hoofd, handen én het hart. Het hart is de bron van ons voelen en onze intuïtie. Juist op dat intuïtieve niveau gaan we op een heel andere manier het wonder van Jezus begrijpen. Laten we de adventsperiode gebruiken om ons te gaan verbazen over het wonder van Jezus komst naar deze wereld.

Die waarlijk mens geworden zijt  
om onder ons te wonen  
en alle volken wereldwijd,  
uw tederheid te tonen -  
verbazingwekkend, zo dichtbij  
komt U tot ons, komt U tot mij,  
ons lijden zult U lonen!

(A.F. Troost)

Ds. Berit Bootsma



# Team-Geest

## TIJD

Nog een paar weken en dan is het zover: Kerstfeest! Samen met christenen over heel de aarde vieren we de geboorte van Jezus Messias. In de diensten zingen we van het kind in de kribbe, klein en teer. Toch gaat het op dit feest niet om de vertedering, maar om de verwondering dat God in deze mens zijn koninkrijk dichtbij brengt. In Jezus Christus heeft God de eerste steen gelegd van zijn Rijk van vrede en recht. Dit Koninkrijk staat haaks op de koninkrijken van de

wereld, waarin het draait om macht en geld. Met Kerst vieren we dus dat het anders kan en anders moet. Vandaar dat we op 24 en 25 december (evenals op alle andere zondagen) het *Onze Vader* bidden: 'Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel'. Mag in deze Kersttijd deze bede in vervulling gaan!

## OPTREDEN KRIM KAMERKOOR



Als u deze editie van *Samenspel* ontvangt is het al zo ver: op dinsdag 29 november (20-22) treedt het *Krim kamer-koor* op in onze kerk. Dit koor uit de Oekraïne brengt Russisch orthodoxe kerkmuziek en Russische- en Oekraïense volksmuziek ten gehore. Ook zullen ze – samen met de aanwezigen- een drietal Taizé-liederen zingen. Met de opbrengst van de concerten, die het koor in Nederland geeft, ondersteunt het onder meer een weeshuis in de Oekraïne. De toegang is gratis. Na afloop zal er een collecte worden gehouden. Het concert en de collecte zijn van harte aanbevolen!

## KERSTWANDELING 19 DECEMBER

In de vorige editie van *Samenspel* hebt u het al kunnen lezen: op maandag 19 december houden we een kerstwandeling door het Bezuidenhout. Deze wandeling, die in samenwerking met het *Leger des Heils* wordt georganiseerd, voert ons

door verschillende delen van de wijk. In optocht trekken we door de wijk om op bepaalde plekken kerstliederen en Christmas carols te zingen. We worden daarbij begeleid door de band en de zangbrigade van het *Leger des Heils*. Ook zullen tijdens de route korte scènes uit het kerstverhaal worden uitgebeeld. De start is om 18.30 uur in de *Christus Triumfatorkerk*. Loopt en zingt u mee op 19 december?! Kinderen mogen een *elektrische* lampion meenemen (open vuur is niet toegestaan). Na afloop keren we weer terug naar de kerk waar we met elkaar warme chocolademelk drinken.

## ADVENTS- EN KERSTVIERINGEN

De adventsperiode is begonnen. Nog een paar weken en dan is het Kerstfeest. Voorafgaande aan dit grote feest staat er heel wat te gebeuren. Er zijn tal van activiteiten in en om de *Christus Triumfatorkerk*. Op donderdag 15 december is er het advents- en kerstsamenzijn voor de oudere gemeenteleden. Op vrijdag 16 december is er de oecumenische kerstviering in het Zorgcentrum Bezuidenhout. In de week van 19 t/m 23 december zullen verschillende scholen uit het Bezuidenhout hun kerstviering houden in ons kerkgebouw. Op zater-



dag 24 december wordt de kerstnacht-dienst gehouden en op zondag 25 december de kerst-gezinsdienst. Het is prachtig dat ons kerkgebouw in deze dagen een ontmoetingspunt voor vele gemeenteleden en wijkbewoners mag zijn. We hopen dat de mensen die bij ons te gast zijn zich welkom zullen voelen. Mag ons kerkgebouw zo een 'herberg zijn voor onderweg' waar plaats is voor velen. Mag daarin iets voelbaar worden van de vreugde van Kerst, de vreugde over de geboorte van Jezus, onze Heer!

### ACTIE KERKBALANS 2012

De kerk van Christus leeft van de wind, ze leeft op de adem van de Geest. Toch kan



ze niet zonder financiële middelen: de opbouw en het onderhoud van kerk en gemeente kost geld. Begin 2012 wordt daarom de *Actie Kerkbalans* gehouden Van 15 tot en met 29 januari voert *de Protestantse Kerk in Nederland* haar jaarlijkse financiële actie onder het motto 'Wat is de kerk jou waard?' Ook onze gemeente doet er aan mee. Voor het rondbrengen en overhandigen van de enveloppen hebben we een groot aantal vrijwilligers nodig. Begin januari zal er in de hal van de kerk een flip-over staan. Geef u op als vrijwilliger en ondersteun

het werk van de kerk. Vele handen maken licht werk!

### ALPHACURSUS

In het kader van het missionair project zullen er ook in het nieuwe seizoen een aantal activiteiten worden georganiseerd. Evenals in de afgelopen jaren zal er een *Alphacursus* worden gehouden. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen van buiten de kerk, die het christelijk geloof willen verkennen of die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen. De thema's die in de loop van tien bijeenkomsten aan de orde komen, zijn o.a.: Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? De bijbel lezen: waarom en hoe? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest? Hoe zit het met het kwaad in de wereld? Hoe zit het met de kerk? De cursus start op vrijdag 13 januari 2012. De avond begint om 18 uur met de maaltijd. Om 19.30 uur wordt het thema ingeleid, waarna we in groepjes uiteengaan om met elkaar in gesprek te gaan. Rond 21.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met ds. Ruud Stiemer, 070-382.52.65 of [ruudstiemer@ctkerk.nl](mailto:ruudstiemer@ctkerk.nl)

### TENSLOTTE

Graag wens ik u en jou gezegende kerstdagen toe en alvast een goed en gezegend 2012!

Met een hartelijke groet,  
Ruud Stiemer

# Zomaar een wijsheid ...

Vergissingen bewijzen dat je het hebt geprobeerd.





# BerichtenBus

## PROJECT JP

Het project is nu echt goed uit de startblokken. We hebben een leuke startborrel gehad, waar we flink de handen uit de mouwen hebben gestoken. Vooral hebben we elkaar beter leren kennen tijdens de gesprekken.

Er wordt heel hard gewerkt aan de training *Werk & Balans*. De data voor de training zijn vastgesteld op 12, 19, 26 april en

10 mei 2012. Er zijn goede ideeën in een hele creatieve groep. Het is ontzettend leuk om met elkaar te werken aan de totstandkoming van deze training. Voor mij als predikant en initiatiefnemer werkt dat heel erg inspirerend. Er zijn veel mensen enthousiast aan het werk in het project en we hopen dat dit uitstraalt naar de jonge mensen in ons netwerk en onze wijk. Zegt het in ieder geval voort.

## CTK EN FACEBOOK

Weet u dat de CTK tegenwoordig ook een *Facebook* pagina heeft? Hij is te vinden via de link:



[www.facebook.com/christustriumfatorkerk](http://www.facebook.com/christustriumfatorkerk)  
Een pagina om foto's op uit te wisselen, activiteiten op aan te kondigen en reacties te geven op activiteiten. We nodigen iedereen uit om wat te laten horen en er een leuke, aantrekkelijke pagina van te maken.

## HERSTRUCTURERING PGG

In het vorige nummer van *Samenspel* hebt u kunnen lezen over het besluit dat door de PGG is genomen. Onze gemeente zal meer moeten gaan samenwerken met de *Duizichtkerk/Vredeskapel* en *Kruispunt*. De komende maanden zal er allerlei overleg zijn, om met elkaar af te spreken hoe we de samenwerking vorm gaan geven. Zodra we concreet kunnen zeggen wat dit voor de *Christus Triumfatorkerk* gaat betekenen zal de kerkenraad u op de hoogte brengen.

## ZANGDIENST IN DE ADVENTSTIJD



Op veler verzoek komt er binnenkort weer een zangdienst. Hierbij is gekozen voor zondag 11

december. Hebt u een lied dat u tijdens deze dienst graag wilt laten zingen, dan mag u dat doorgeven aan ondergetekende. Alle suggesties zijn welkom. Het thema is: 'Wees blij!', n.a.v. Filippenzen 4. Een tekst over de vreugde die christenen eigen mag zijn.

## KERSTSAMENZIJN VOOR OUDEREN

Op donderdag 15 december organiseren de dames en heer van *Team Meeleven* het kerstsamenzijn voor de ouderen in onze gemeente. We zullen gezellig met elkaar eten en vooral veel zingen. Er zijn zoveel mooie advents- en kerstliederen dat de zes kerkdiensten in deze tijd niet voldoende zijn om ze allemaal te zingen. U kunt uw lievelingsnummer laten zingen. Mocht u hiervoor bij voorbaat al ideeën hebben, dan kunt u die bij ondergetekende melden. Tussendoor zullen een aantal mensen hun herinneringen aan kerst met ons delen. De meesten van u zullen voor dit samenzijn een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn en wilt u toch komen dan bent u natuurlijk ook hartelijk welkom! Meldt u zich wel even aan bij Annie Krul (tel. 3851860) zodat we met uw aanwezigheid rekening kunnen houden.



## WHAT'S IN A NAME?

Dit is het thema van de kerstnachtdienst. Ouders zoeken vaak zorgvuldig de naam voor hun kind uit. Je draagt het een leven lang mee... De bijbel kent vele namen toe aan Jezus. Namen die allemaal iets duidelijk maken over de toekomst van het kind Jezus. Het koor *Pro Cantare*, zal de dienst luister bijzetten met hun zang. De kerkdienst begint om 22 uur.

## OUD EN NIEUW



Kort na kerst vieren we ook weer oud en nieuw. Op oudejaarsavond houden we om 17

uur een kort avondgebed, waarin we het afgelopen jaar voor God neerleggen. 1 januari is dit keer op een zondag. Daarom die ochtend ook een kerkdienst. De dienst begint een half uur later, om 10.30 uur. Vanaf 10 uur bent u welkom voor een kop koffie om elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen

Een goede adventstijd toegewenst en alvast een gezegende kerst.

Met hartelijke groet,  
Berit Bootsma

# Gezocht:

## Bezorgers voor de verjaardagskaarten

Gemeenteleden van de *Christus Triumfatorkerk* krijgen op hun verjaardag een felicitatie namens de wijkgemeente. Om de onkosten (postzegels) zoveel mogelijk te beperken worden deze kaarten door een aantal vrijwilligers bij de jarige in de brievenbus gedaan. Zo kunnen de giften die voor het verjaardagsfonds binnenkomen geheel ten goede komen aan de verschillende facetten van het werk in gemeente.

Door verhuizing is het aantal vrijwilligers de laatste jaren sterk afgenomen. De commissie die de kaarten bezorgt, bestaat nu uit Annie Krul, Coby van Veen, Wouter Muller, Jannie Slootweg, Jacqueline Ammeraal, Nisha Chanchal, Nettie Witte, Annemarie Duyvendijk, Lea Kereway en ondergetekende. Lea heeft nu aangegeven er na vele jaren mee te willen stoppen. Dit vinden we natuurlijk erg jammer maar we willen haar hierbij graag bedanken voor haar inzet.

De commissie is nu dringend op zoek naar gemeenteleden die willen helpen om de verjaardagskaarten te bezorgen bij de jarigen in de buurt van de kerk en in Leidschendam. Denkt u/jij: "Ik wil wel helpen om de kaarten bij mij in de buurt te bezorgen, neem dan even met mij contact op.

Hilda van der Toorn,

Email : [hgvandertoorn@gmail.com](mailto:hgvandertoorn@gmail.com)





# Vol verwachting klopt ons hart . . .



Nog een paar dagen en dan is het zover. Als ik dit schrijf is de stoomboot onderweg naar ons land om Sinterklaas te brengen. Mijn kleuters kunnen niet wachten. De spanning is al van de gezichtjes te lezen en zelfs de verlanglijstjes liggen al klaar. Deze juf doet net zo enthousiast mee hoor. De leukste tijd van het jaar voor de kleuterklas is aangebroken. Er is zelfs al een jongetje dat bang is omdat hij zijn eten niet altijd opeet en "Sinterklaas ziet dat".

Tegelijkertijd vieren we de komende zondagen advent. Twee belangrijke feesten die zich met elkaar mengen. De ene keer lezen we in de dagopening een verhaal over Piet en zijn maten, de andere keer horen we over Jozef en Maria, op weg naar Bethle-



hem. Over de grote ster, over de zoektocht naar een kindje. De gewoonste zaak van de wereld ... Of niet??

Wat als we het nu eens omdraaien? Als niet Sinterklaas maar het kindje Jezus met die stoomboot zou komen? Zouden we Hem dan ook zo groots onthalen? Compleet met een dagelijks journaal over allerhande ontwikkelingen? Zien we dan een verslaggever bij de kribbe staan? Logeert er een herder in de studio? Verliezen de drie wijzen hun geschenken en moeten alle kinderen van Nederland helpen zoeken? Eten we met elkaar zakken vol ....., ja wat eigenlijk?

Ik ben zeker een voorstander van het Sinterklaasfeest en geniet er ook met volle teugen van, maar ik zat eens te denken met onze lesmethode voor godsdienst in de hand. Sinterklaas- en kerstverhalen wisselen elkaar af. Stel je eens voor dat we een verlanglijstje mogen maken met vragen aan Jezus. Wat vragen we dan? Iets materieels, zodat de commercie goed mee kan doen, of gaan we voor iets spiritueels? Wat maakt ons blij? Wat maakt ons gelukkig? Zit ons geluk in die mooie pop, die lekkere chocoladeletter of dat ene mooie boek? Blij worden we er zeker van, maar is dat alles? Nee, dacht ik toen. Want het leuke van het Sinterklaasfeest is in mijn ogen het blij maken van de ander. Iemand verrassen met iets moois, een plezier doen. Iets voor een ander kunnen betekenen. Laten zien dat je van een ander houdt...

Maar dan zit ik nog met mijn verlanglijstje aan Jezus. Wat zet ik erop? Vrede op aarde, gezondheid voor alle mensen om mij heen, dat we met elkaar voor elkaar zorgen gewoon omdat dat fijn is en niet omdat we er geld mee verdienen, liefde voor elkaar, rust en tijd nemen voor elkaar, dat we mogen leven hoe en waar we willen, dat we gelukkig zijn met wat we hebben, dat we zien dat we allemaal al rijk zijn, dat we zorgen dat we schoon blijven, dieren hun habitat niet kwijtraken en we ons niet laten verblinden door de prestatiegerichte maatschappij.



Oei, het is een hele lijst geworden en het past niet in een zak, laat staan door een schoorsteen. Weet je wat, dan als laatste puntje toch ook maar die chocoladeletter!

Carline van der Harg

# Kunst tijdens jubileum ...

Sinds enige tijd zijn er in de kerk kunstwerken te bewonderen van amateurkunstenaars uit de wijk. Een tijd geleden kwam het idee op om ook eens iets samen met onze gemeenteleden te maken. Dat idee heeft meer gestalte gekregen nu blijkt dat juist tijdens het jubileum er geen andere kunst in de kerk zal zijn. Er is alvast wat over gebrainstormd met Adriaan Sala, Ruud Stierner en ondergetekende.

Ik roep hierbij alle creatievelingen maar ook alle niet-creatievelingen, op om met ons mee te denken. U snapt het waarschijnlijk al; ik vraag iedereen die daartoe in staat is mee te doen. De bedoeling is om met elkaar een heel aantal grote mobiles te maken. Kinderen van de kindernevendienst, de dames en heren van de handenarbeidgroepen, de klusteams, Jonggelovelijk of van welke commissie of groep dan ook, en verder iedereen die zich erbij wil aansluiten, gewoon voor de gezelligheid.

We kunnen heel goed aan de slag met 'waardeloos' materiaal. Ik denk dan aan tijdschriften, behang, pringlesbussen, petflessen, oude boeken, noem het maar op. Dus hierbij vraag ik u en jullie allen om alvast **dat** te verzamelen waarvan jezelf denkt dat



het geschikt is. Ook zou het fijn zijn als er mensen zijn die nog een **hoelahoep** hebben staan of een fietswiel, die kunnen prima dienen om een mobile van te maken, of oude foto- of tuinboeken, touw of visdraad.

Het is de bedoeling dat we in januari gaan beginnen met regelmatig te knutselen. Natuurlijk kan het alleen lukken als er meegedacht en meegeknutseld wordt. Ook technische deskundigen zijn nodig.



*Hierbij alvast wat 'gephotoshopte' ideetjes.*

Geef u op bij mij als u of jij ideeën hebt of mee wilt denken of mensen uit uw omgeving weet die willen meedenken en knutselen....

Dan komt er wellicht iets heel leuks tot stand.

Greet Hulshof  
e-mail: [ctkerk@ziggo.nl](mailto:ctkerk@ziggo.nl)

# Zomaar een wijsheid ...

Het is veel belangrijker om geïnteresseerd te zijn, dan interessant te zijn.



# VAN ZONDAG TOT ZONDAG

*In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.*

**Zondag 4 december** vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. In het delen van brood en wijn gedenken en vieren we het verlossend lijden van Jezus de Messias.

**Zondag 11 december** is het de derde zondag van advent. 'Wees blij!' is het thema van de advent zangdienst. Er zal veel gezongen worden in deze dienst, want we hebben een rijke traditie aan mooie adventsliederen.

**Zaterdag 24 december** is om 22 uur de kerstnachtdienst. Aan deze dienst zal medewerking verleend worden door het koor *Pro Cantare* uit Den Haag. Het thema is: 'What's in a name?' Jezus krijgt vanaf zijn geboorte een aantal namen mee. Wat verklappen deze namen over zijn toekomst?

**Zondag 25 december**, eerste kerstdag, vieren we de geboorte van de Heer in de kerstgezinsdienst. Deze dienst wordt voorbereid samen met de leiding van de kindernevendienst.



**Zaterdag 31 december** zal er om 17 uur een avondgebed zijn. We willen het jaar met elkaar afsluiten door onze dank, maar ook onze zorgen, verdriet en pijn voor God neer te leggen. Centraal staat psalm 103, een psalm over Gods trouw.

**Zondag 1 januari.** Het nieuwe jaar draagt allerlei beloftes met zich mee. God laat ook wat van zich horen wat betreft die beloftes. We lezen Handelingen 4. Vanaf 10 uur bent u welkom om elkaar gelukkig nieuw jaar te wensen onder het genot van een kopje koffie. De dienst begint om 10.30 uur.



## OVERIGE VIERINGEN

**vrijdag 16 december** wordt in de zaal van Zorgcentrum *Bezuidenhout* een oecumenische kerstviering gehouden. Voorgangers zijn ds. Ruud Stiemer en pastor Wiel Lemmens. De aanvang is om 15 uur. Ook bezoekers van buiten het centrum zijn van harte welkom!

# Zomaar een wijsheid ...

Zwijgen is een argument dat je moeilijk kunt weerleggen



# KERKDIENSTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

## Elke zondag crèche en kindernevendienst

<u>december</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
4	10.00	ds. Ruud Stiemer	Arie Kraaijeveld
11 *	10.00	ds. Berit Bootsma	nog niet bekend
18	10.00	ds. Simon Schoon	Arie Kraaijeveld
24	22.00	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
25	10.00	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf
31	17.00	ds. Berit Bootsma	Aukje van Sintmaartensdijk

### januari:

1	10.30	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
---	-------	-------------------	----------------

\* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.

## Viering zorgcentrum Bezuidenhout

16/12 15.00 ds. Ruud Stiemer en pastor Wiel Lemmens.

## Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk

18/12 19.00 ds. Klaas de Boer Piet George Klootwijk (orgel)  
m.m.v. koor *Progeza* uit Vlaardingen o.l.v. Meeuwis Rebel

**City- en Kompasdiensten:** geen informatie

# Zangavond nieuw Liedboek

In de loop van 2012 verschijnt het nieuwe Liedboek – *Zingen en bidden in huis en kerk*. Dit liedboek wordt ontwikkeld in opdracht van de *Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied* (ISK). Zeven kerkgenootschappen participeren in dit project.

Op dinsdag 10 januari 2012 wordt in de *Bergkerk* in Den Haag een regionale zangavond gehouden over het nieuwe Liedboek. Een mooie gelegenheid om alvast te proeven van wat er aan nieuws in terechtkomt.

De avond wordt georganiseerd door de classis 's-Gravenhage van de *Protestantse Kerk* in samenwerking met ds. Marjolein den Dulk en gemeenteadviseur Jaap van der Giesen en wordt geleid door dr. Ko Joosse, liturgist en lid van de redactie van het Liedboek 2012.

Locatie: *Bergkerk*, Daal en Bergselaan 50a, 2565 AE Den Haag.

Medewerkenden: organist Warner Fokkens (*Bergkerk*), cantores Gert Jan Hol (*Bergkerk*) en Christi van der Hauw (*Bethelkapel*), cantorij *Bergkerk* en leden van andere cantorijen. Iedereen is welkom, deze avond is zeker niet alleen bedoeld voor de deelnemende kerken!





# AGENDA

*(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)*

**Elke donderdag en vrijdag** van 12-14 u is de kerk geopend voor iedereen die even wil binnenstappen om een kaarsje te branden, voor meditatie of gebed of om een expositie of een lunchconcert te bezoeken.

**Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u:** Handwerkclub

**Elke woensdag van 12.30 u:** Gebed van Verzoening in de O.L.V. van Goede Raadkerk

**Elke vrijdag van 13 tot 14 u** spreekuur ds. R.E. Stiemer in de kerk.

**Elke vrijdag om 18 u:** *Maaltijdproject.*

november:

29 20.00 Krim kamerkoor

december:

- 6 19.30 Bijbelgesprekkring o.l.v. Aad Tulling
- 6 20.00 Gespreksgroep *Geloven*
- 7 *Samenspel* – kopij inleveren
- 7 19.15 Sectieoverleg sectie A
- 7 20.30 Toerusting wijkouderlingen (ds. Berit Bootsma)
- 8 12.30 Lunchpauzeconcert
- 8 19.15 Commissie eredienst
- 11 11.45 Jongerencatechese
- 14 10.00 Schrijven voor *Amnesty International* (O.L.V. van Goede Raad)
- 14 10.00 Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling
- 15 10.45 (- ca. 15.30 u) Adventssamenzijn door *Team Meeleven*
- 15 20.00 Lezing *Creatie en Evolutie*. Inleider: Andries Sanders
- 16 15.00 Oecumenische Kerstviering in Zorgcentrum *Bezuidenhout*
- 19 18.30 Kerstwandeling door de wijk
- 20 19.30 Bijbelgebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer
- 22 12.30 Lunchpauzeconcert

## Adres oud-gemeenteleden gevraagd

De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Daarbij is het plan opgevat een reünie te organiseren, waarbij we zo veel mogelijk mensen willen uitnodigen. De ervaring leert dat het lastig is om het adres van oud-gemeenteleden te achterhalen. Daarom vragen we u daarbij om hulp.

Als u het adres weet van een oud-gemeentelid, wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan Wouter Müller, tel. 070 3861642 of e-mail: [muller.pronk@casema.nl](mailto:muller.pronk@casema.nl)

# Opgeruimd staat netjes!

Op het moment dat u dit leest is de bazar alweer achter de rug, maar op het moment dat ik dit schrijf moet het nog gaan gebeuren. Dat heb je zo met deadlines. Hoe geef je een impressie van iets dat nog moet plaatsvinden? Tegenwoordig schijnt dat te kunnen, nu enkele wetenschappers de relativiteitstheorie van Einstein onderuut gehaald hebben, deeltjes sneller dan het licht kunnen gaan en we dus in de tijd kunnen reizen. Gelukkig hoeven we dat niet allemaal te begrijpen. Laten we het maar over aardser zaken hebben: de bazar!

Vorig jaar na de bazar verzuchtte ik "Hoe nu verder?". U weet wat de uitkomst was. De bazarcommissie onderging een verjonging, enkele 70-plussers werden vervangen door 65-plussers aangevuld met wat jong bloed. Er werd besloten maar weer eens een echte grote bazar te organiseren, dus met rommelmarkt en rad van fortuin. In het begin liep het niet erg hard, maar naarmate de tijd vorderde werden er steeds meer spullen, kleding en boeken afgegeven, zoveel zelfs dat er een nijpend tekort ontstond aan stapelbare dozen, een onmisbaar attribuut!

Eén van de belangrijkste zorgpunten van de commissie is elk jaar weer: "Hoe komen we er weer van af?" Natuurlijk wordt er heel wat verkocht op zo'n dag, maar nog veel meer wordt er niet verkocht. En de volgende dag is er wel gewoon dienst in de kerk en moet alles opgeruimd zijn. Zodra de bazar sluit, begint een aantal enthousiastelingen met opruimen, afvoeren, schoonmaken en herinrichten. Ondertussen zitten een paar rekenwonders de opbrengst te tellen. Als de opruimploeg dan vermoeid neersrijkt en een glaasje heft op de goede afloopt, verneemt die als eerste *het resultaat*.



Nu kunnen we dit stukje moeilijk afsluiten zonder dat resultaat te vermelden, maar ja, die deadline ...! Gelukkig is er altijd nog wel enige ruimte voor een kleine aanvulling / wijziging voordat het blad naar de drukker gaat. Daarom kunnen we degenen die nog niet op de hoogte zijn, alsnog vertellen dat we het fantastische resultaat van

**ruim € 7.000**

hebben bereikt. Zoals eerder gezegd zal dit bedrag voor een deel ten goede komen aan een opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden, terwijl de rest wordt gereserveerd voor de organisatie van activiteiten rond het 50-jarig jubileum van onze kerk.

Tenslotte willen we iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor de enorme inzet. We hopen dat u allen heeft genoten van deze dag, als medewerker of bezoeker, net zoals de commissie de voorbereiding en uitvoering met veel plezier heeft gedaan. Volgend jaar weer?

Namens de bazarcommissie,

Wouter Müller

# Wie het kleine niet eert . . .

Het jaar loopt op z'n eind, nog één (feest)maand en dan is 2011 alweer voorbij. Zo rijgen de jaren zich aaneen en voor je het weet, ben je oud .....

Ouder worden en oud zijn: het zijn tere onderwerpen. Niemand kijkt uit naar de ouderdom, want dat gaat gepaard met gebreken. Daar willen we al helemaal niet aan. Als je van iemand zegt dat ie nu toch echt oud wordt, loop je het risico van een narrige reactie: "Ik oud? De duvel zijn ouwe moeder. Die is pas oud."

Maar wat is 'oud'? Wanneer ben je 'oud'? Dat hangt helemaal af van de omstandigheden en van de betrokken persoon. Metuselach (beter bekend als Methusalem), die werd pas oud. Bijna duizend jaar. Stel je voor: een overlijdensadvertentie in de krant van vandaag.

## *Metuselach 1042-2011*

*Van ons is heengegaan in de gezegende leeftijd van 969 jaar onze vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader, betbet ... enz. enz., gevolgd door zes pagina's bedrukt met rijen en rijen namen van diepbedroefd nakroost.....*

Hoe oud je ook wordt, vaak is het leven te vlug voorbij. Naar je eigen gevoel, maar vooral in de beleving van de nabestaanden. Er zijn altijd nog onuitgevoerde plannen en nog niet gerealiseerde ideeën en dingen die nog niet gezegd zijn.

Wanneer is een leven voltooid, afgerond, klaar? Sommige levens zijn wel erg kort, althans naar ons idee. Vlakbij onze kerk groeide en bloeide afgelopen zomer een stokroos van bijna twee meter hoog, met prachtige rode bloemen. Schitterend onkruid. Maar na een paar weken was het met die pracht gedaan. Door weinigen opgemerkt en bewonderd, stond hij daar eenzaam mooi te zijn.

Op een ander plekje stonden soms opvallend veel paddestoelen. Een leuk gezicht, alleen was het steeds van korte duur. Het leek wel of er elke keer een slachting was aangericht, want dan waren ze allemaal weer verdwenen op wat zielige restanten en zwart vocht na. Het betrof hier de geschubde inktzwam (*Coprinus comatus*)

In Nederland komen tientallen soorten inktzwammen voor, sommige zijn zeldzaam, maar de geschubde is één van de algemeenste paddestoelen hier te lande. Vorig jaar is van gemeentewege het trottoir en het fietspad opnieuw ingericht en dat gewroet in de grond stimuleert inktzwammen enorm. Vandaar.

Een jonge geschubde inktzwam is goed te eten. Hij heeft niet zoveel smaak trouwens, dus peper en knoflook zijn onontbeerlijk. Maar ik liet ze staan, want deze zwam is een lust voor het oog, jong, mooi, vol belofte.

Dat hij zo gewoon is, geeft niks, want wie niet van een huismus kan genieten, is geen steenarend waard. Oftewel: wie het kleine niet eert, is het grote niet waard, zoals mij met de calvinistische paplepel is ingegoten.

De volgende dag kreeg ik hem weer in het oog, maar wat een schrik. De inktzwam zag er lang niet meer zo florissant en onbedorven uit; hij had nu meer van een verlopen figuur in z'n midlifecrisis, tobkend over zijn gemiste kansen. Meteen schoot me de dichtregel van Lucebert te binnen: *Alles van waarde is weerloos.*



Weer een dag later was hij een grijsaard, oud en der dagen zat. En vervolgens was het met hem gedaan. In drie, vier dagen opgerold en weggevloeid in klodders inkt; teruggekeerd tot de aarde waaruit hij zo veelbelovend ontsproten was.

Goed dat ik 'm op de kiek heb gezet. Wat zo snel vergaat, verdient eeuwige roem!

Wat een leven, ben je geneigd te denken. Opgaan, blinken en verzinken in een paar dagen tijd. Ondertussen is voor nageslacht en dus voor het voortbestaan van de soort gezorgd; dat wel. Binnen het kader dat van nature aan een inktzwam is gesteld, was dit ondanks de korte duur toch een compleet en geslaagd leven.

De leef-tijd van 'n ééndagsvlieg is nog geringer, maar ook dat leventje is compleet.

Wat kunnen deze nietige levens ons leren?

Veel, want zij maken ons ervan bewust dat ook wij leven binnen een tijdslimiet. Onze dagen zijn geteld. Niet voor niets zijn wij 'stervelingen'. De psalmdichter weet dat: *....wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn..., het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.* Job verzucht: *Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets; ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw.* Uit de wijsheden van Prediker: *Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw.*

Dat we niet allemaal even groot zijn, aanvaardden we als een voldongen feit. "Dat zit 'm in de genen." zeggen we dan. Maar bij levensduur ligt dat een stuk moeilijker. Vader werd nog geen 65; moeder werd ruim 94. Sommigen halen met gemak 100 jaar, anderen gaan al heel jong heen.

Jezus werd maar 33. Tijdens de korte tijd dat hij onze Leermeester is geweest - slechts drie jaar - heeft hij onder meer gezegd: *"Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?"* Dat kunnen we niet, maar we willen er niet aan.

Zomaar wat weetjes:

- Qua hartslag leeft de mens net zo lang als een kip: zo'n  $\pm$  2,2 miljard slagen. De hartslag van een kip zit echter op 275 p/min. ....
- Olifanten leven 50 tot 70 jaar; als het laatste stel kiezen versleten is, betekent dat het einde, want hij kan geen bladeren en takken meer fijnkauwen.
- Walvissen kunnen 80 worden (als ze Japanners, Noren, enz. weten te mijden)
- Een steur kan 100 jaar halen (als hij niet voortijdig zijn kaviaar moet afstaan....)
- Een Galapagos schildpad kan tot 200 jaar oud worden.
- De prijs voor het langste (dieren)leven, gaat naar de *Cyprine Arctica Islandica*, of simpelweg de Quahog, een schelpdier: ruim 400 jaar.

De klemmende vraag is: "Waarmee wilt u ruilen?"



Adriaan Sala



## Zomaar een wijsheid ...

Als het ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?



# Blijf geborgen in je naam

Op 20 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Op die dag klinkt weer even de naam van hen die het afgelopen jaar overleden zijn. In ons klinken mee de namen van al die vrienden en geliefden die we achter moesten laten. Hun naam wordt die dag weer even genoemd. Dat is bijzonder, want dat gebeurt niet meer zo vaak als mensen overleden zijn. Die namen worden steeds minder vaak in de mond genomen, tot ze uiteindelijk vergeten zijn.

In de bundel *Eva's lied* staat een mooi lied en er staat boven: 'Voor wie gestorven is'. Het lied verwoordt dat er zoveel gedachten, herinneringen en gevoelens aan een naam verbonden zijn, dat het de moeite waard is die te blijven noemen.

*Blijf geborgen in je naam.*

*Wees als een mens gezegend,  
om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen.  
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.  
Om je wezen, zwak en sterk,  
leven is een mensenwerk.*

*Blijf geborgen in je naam.*

*Wees als een mens gezegend.  
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.  
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.  
Onvermijdelijke pijn  
voor wie mensen moeten zijn.*

*Blijf geborgen in je naam.*

*Wees als een mens gezegend.  
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.  
De pijnen van je lijf en je geloof in morgen.  
Wisselvallig is het tij  
voor wie mensen kunnen zijn.*

*Blijf geborgen in je naam.*

*Wees als een mens gezegend.  
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.  
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.  
Alle zegeningen en heil  
van wie mensen mogen zijn.*

*Blijf geborgen in je naam.*

*Wees als een mens gezegend,  
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten.  
Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen.  
Om het leren mettertijd  
van de naam 'Ik zal er zijn'.  
Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend.*



Ds. Berit Bootsma

# REIDANS ...

*Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: Elwin van Veen*

## Ik ben - drie keer thuis in het Bezuidenhout

**Ik ben** de zoon van Coby en Cees. Beiden altijd druk bezig voor en in onze kerk. Mijn moeder zelfs dag en nacht. In november lag ze zelfs wakker van het organiseren van de bazar. Mijn vader heeft 's nacht geen tijd om wakker te liggen. Maar overdag is hij des te actiever en maakt bijvoorbeeld voor de bazar mega grote pannen vol heerlijke, dikke erwtensoep. En als dat nodig is doet hij dat zelfs tweemaal.

**Ik ben** ook de man van Cissy, die in het kerkelijk bureau van de GKO in onze kerk werkt. Cissy heb ik zo'n 25 jaar geleden overgehouden aan mijn stage voor mijn studie en .... op haar raak ik nooit uitgestudeerd.

**Ik ben** ook de vader van Marvin en Felice. Mijn zoon, 17 jaar, is ook bekend binnen onze kerk als zanger. Mijn dochter, 16 jaar, is wat minder bekend in onze kerk. Zij staat liever niet op een podium, maar wel graag op een tennisbaan. Afgelopen jaar heeft ze in de Nederlandse eredivisie voor dames gespeeld. Een zoon die goed zingt, een dochter die goed tennist en leren kunnen ze ook nog goed. Dat laatste doen ze echter niet altijd. Daarvoor zijn het ook pubers, maar wel pubers om trots op te zijn.

Maar wie ben ik dan? **Ik ben** Elwin van Veen. Bijna heel mijn leven ben ik lid van onze kerk en ondanks mijn 48 jaar ben ik daardoor één van de oudste leden. Lang heb ik in het Bezuidenhout gewoond: eerst met mijn ouders, broer en zus en daarna eerst alleen met Cissy en later met Marvin en weer later met Marvin en Felice. Na uit ons huis gegroeid te zijn, hebben we er voor gekozen om onze kinderen te laten opgroeien in de nieuwbouwwijk Emerald in Delfgauw. Sinds 2000 wonen we hier met veel plezier in een eengezinswoning.

Ook **ik ben** gek op tennissen en zingen ..... alleen ben ik niet zo goed hierin als mijn kinderen. Tennissen doe ik voor de lol met vrienden op de tennisbanen in Mariahoeve. En zingen doe ik sinds anderhalf jaar in het *YMCA Gospel Choir*. Dat doe ik met heel veel plezier. In tegenstelling tot mijn werk maak ik bij dit koor een bliksemcarrière. Ik ben één van de solisten en zit in het bestuur van dit koor. Het is de moeite waard om eens of meer dan eens te komen kijken naar een optreden. Zie hiervoor de website: [www.ymcagospelchoir.nl](http://www.ymcagospelchoir.nl) en... ontdek een optreden waar ik wel heel erg blij mee ben.

Van de ene website naar de andere: [www.ctkerk.nl](http://www.ctkerk.nl). Samen met Greet Hulshof heb ik deze site vormgegeven en **ik ben** nu net als Greet webmaster van deze site. Deze titel had ik ook bij de voorganger van deze site. Samen met Rudolph Francis heb ik een aantal jaren deze site onderhouden.

Websites ontwerpen en onderhouden is leuk maar ... tuinen ontwerpen en onderhouden vind ik toch leuker. **Ik ben** een hobby tuinier. Lekker buiten werken en kijken naar bloemetjes, beestjes en mijn vijver met vissen. Dat is een heerlijke compensatie voor mijn kantoorbaan. Ik werk namelijk bij *Nationale Nederlanden* in het gebouw *de Haagse Poort*. **Ik ben** Senior Medewerker Stuurinformatie B bij het team Sales Center van de afdeling Marketing van de business unit Zakelijk. U bent vast al afgehaakt! Dat begrijp ik. Uitleggen wat ik daar allemaal doe, doe ik nu niet. Dat zal deze *Reidans* nog langer

maken. Het heeft te maken met doelstellingen en bonussen. Oeps, dat is tegenwoordig een besmet onderwerp. Besmettelijk ben ik niet, dus vraag er gerust naar als u/jij geïnteresseerd bent in wat mij in vier werkdagen per week bezighoudt.

Inderdaad, tijd om af te ronden. Het Bezuidenhout is mijn thuis.

Hier staat al bijna:

- 50 jaar mijn ouderlijk huis,
- 25 jaar mijn werkhuis en
- 50 jaar mijn geestelijk huis, de Christus Triumfatorkerk!

Elwin van Veen



## COLLECTE-OPBRENGSTEN

**september: totaal € 981,52**

Diaconie straatpastoraat	€ 89,71	Missionair werk	€ 91,93
Diaconie	€ 239,72	Vredeswerk	€ 135,85
Kerk	€ 108,85	Stichting Present	€ 177,56
		De koffiebuis	€ 16,28

**oktober: totaal € 1.470,23**

Werelddiaconaat	€ 92,90	wijkkas	€ 111,30
Diaconie	€ 460,32	Kerk en Israël	€ 112,20
Kerk	€ 597,58	Hervormingsdag	€ 95,93



## Zomaar een wijsheid ...

Beter één bijbel in de hand dan tien op de plank.

# Gebed voor mijn kind

gelezen door Engeliën van der Zwaag bij de doop van Xander

*Ik leg de naam van mijn kind in uw handen.  
Graveer Gij hem daarin met onuitwisbaar schrift.  
Dat niets of niemand hem meer  
ooit daaruit kan branden.  
Ook niet als satan hem straks als de tarwe zift.*

*Houdt Gij mijn kind vast, als ik het los moet laten  
en laat altijd uw kracht boven zijn zwakheid staan.  
Gij weet hoe mateloos de wereld hem zal haten,  
als hij niet in het schema van de wereld zal gaan.*

*Ik vraag U niet mijn kind elk verdriet te sparen,  
maar wees Gij wel zijn troost als hij eenzaam is en bang.  
Wil om uws Naams wil hem in uw verbond bewaren,  
en laat hem nooit van u vervreemden, nooit, zijn leven lang.*

*Ik leg de naam van mijn kind in uw handen.*

30 oktober werd gedoopt:

**Xander Albert**

zoon van Sieuwerd en Engeliën van der Zwaag. Engeliën en Sieuwerd deden in deze dienst belijdenis van hun geloof.



6 november werden gedoopt:

**Christiaan Joël,**

zoon van Maarten en Naomi Chen

**Amber Noëlle,**

dochter van Servaas en Carola van der Zijden



# Uit de kerkenraad

Oktober 2011

## Evaluatie kerkdiensten en activiteiten 2011

### Vredeszondag – dienst met Zandvliet - Bezuidenhoutfestival

- o De kerkdienst op de Vredeszondag in de doopsgezinde gemeente is slechts door ca. 22 mensen uit de CTK bezocht. Voor het volgend jaar willen wij aansluiting zoeken binnen de toekomstige wijk IV (*CTK, Duinzichtkerk* en *Kruispunt*)
- o De gezamenlijke dienst met het *Zandvlietcollege* werd als een enthousiaste dienst ervaren. De kerk was nagenoeg vol.
- o Het *Bezuidenhoutfestival* was weer een succes, alhoewel er wat minder bezoekers waren dan het afgelopen jaar. Enkele aandachtspunten zullen worden meegenomen in de evaluatie met het organiserend comitee.

**Herstructureringsplan PGG:** Het definitieve besluit is ontvangen. Er komen vijf combinaties van wijkgemeenten. Combinatie IV wordt gevormd door de *Duinzichtkerk*, *Kruispunt* en de *Christus Triumfatorkerk*. Het is nu aan de wijken binnen de combinaties om gezamenlijk te overleggen op het gebied van pastoraal werk en het leiden van kerkdiensten. Binnenkort zullen daar afspraken voor worden gemaakt.

**De commissie Eredienst** doet verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. De commissie komt ca. 5 – 6 keer per jaar bij elkaar. In iedere vergadering worden plannen gemaakt en de gehouden diensten geëvalueerd.

Voor de inzet van de **defibrillator** zal Wim Verwijs binnenkort aan alle kosteren en kerkenraadsleden een training geven.

**De Jubileumcommissie** is goed van start gegaan en is druk bezig met de plannen voor activiteiten in de jubileumweek. Hiervoor worden ook fondsen aangeschreven en gevraagd een bijdrage hieraan te leveren.

**De Bazarcommissie** is hard aan het werk voor de bazar.

W Ilma Beeftink, november 2011



# Wijkouderlingen voorgesteld

Met het verloop van tijd, wisselt de bezetting van de kerkelijke rollen en taakverdelingen. Ook het pastoraat van onze kerk heeft recent enkele veranderingen ondergaan. Het leek ons een goede aanleiding om het wijkpastoraat nog eens aan u voor te stellen.

Onze gemeente is ingedeeld in vier 'secties', waaraan telkens een ouderling is verbonden. Voor sectie A blijft Kia Korteweg ouderling, en voor sectie C is dat Wim Leenen. Aad Tulling neemt sectie Z op zich en Boudewijn de Jonge neemt sectie B onder zijn hoede. Tezamen met onze twee predikanten zullen zij de komende jaren het wijkpastoraat verzorgen.

Naast de bezoeken die de wijkouderlingen zelf afleggen, kunt u ons uiteraard ook altijd zelf benaderen. Indien u behoefte heeft aan een bezoek of een gesprek over pastorale of praktische zaken, weet dan dat de deur voor u open staat en dat u ons gerust kunt bellen voor een afspraak. Ook de komende jaren hopen we met elkaar – als kerk – om te zien naar elkaar als goede naasten.

Sectie A	Kia Korteweg
Sectie B	Boudewijn de Jonge
Sectie C	Wim Leenen
Sectie Z	Aad Tulling



## Zomaar een wijsheid ...

Het doel van het leven is een leven met een doel.





# BIJBELLEESROOSTER

*De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.*

RS

## december 2011

1	Rechters 8:10-27	Geweld-daden
2	Rechters 8:28-9:6	Onbeheerst
3	Rechters 9:7-21	Fabel met moraal
4	Rechters 9:22-41	Geweldsspiraal
5	Rechters 9:42-57	In het heetst van de strijd
6	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
7	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
8	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
9	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
10	Rechters 10:1-18	Redding is niet vanzelfsprekend
11	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
12	Rechters 11:12-27	Met open vizier
13	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
14	Rechters 12:1-15	Sjibbolet
15	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
16	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
17	Filippenzen 4:1-9	vreugde
18	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
19	Numeri 22:2-14	Wie bepaalt?
20	Numeri 22:15-35	Ezelsogen
21	Numeri 22:36-23:12	Er wordt niet gevloekt
22	Numeri 23:13-26	Poging twee
23	Numeri 23:27-24:9	Profeet tegen wil en dank
24	Numeri 24:10-25	Rijzende ster
25	<i>Eerste Kerstdag</i> Jesaja 8:23b-9:6	Licht in de duisternis
26	<i>Tweede Kerstdag</i> Johannes 1:1-18	Mens geworden
27	Jesaja 50:4-11	God is nabij
28	Jesaja 51:1-11	Vastigheid
29	Jesaja 51:12-23	Bescherming
30	Jesaja 52:1-12	Goed nieuws
31	Numeri 6:22-27	Veel heil en zegen

# PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram:

**Hor.:** 4 zweetkamertje 6 tochtstrippen 11 sluitpostje 14 harnas 15 maaltijd 16 Amerika 18 Arran 20 alom 22 onderduiker 25 O.O. (onderofficier) 26 roddelcircuit **Vert.:** 1 pech 2 mast 3 trap 4 zitslaapkamer 5 eenheidsworst 7 casinobrood 8 thuisland 9 rap 10 patatzaak 12 te moe 13 okapi 17 rad 19 anode 21 le 23 eelt 24 uur. Vreugde of verdriet over deze uitslag? Maakt niet uit, want er ligt weer een nieuwe klaar. Hopelijk heeft u wat tijd tijdens de feestdagen.... Veel plezier en succes!

Adriaan Sala





**HORIZONTAAL:**

- 2 verbindingen van smal hout? (11)
- 6 het zit erin dat er soms een rechter aan te pas komt (8)
- 8 heeft veel gemeen met Hans (4)
- 10 om bij te blijven (2 + 3)
- 11 je gaat er naar toe voor de levendige voorstelling (4)
- 12 na de operatie zie je alles weer scherp (5)
- 13 voor dit dier doet de tram er niet toe (6)
- 14 je kunt ervoor uitkomen door 'm te geven (6)
- 15 ook bij deftige mensen mislukt er wel eens wat (5)
- 18 de oorsprong van barnsteen heeft iets te maken met ontharing (4)
- 19 daarop lag de afgod Dagon (6)
- 20 bekend door kajak en iglo (5)
- 21 groen, steenhard en nog kostbaar ook (4)
- 23 de Vrede zweefde rond de aarde (3)
- 24 kun je niet aan je levensduur toevoegen door bezorgd te zijn (2)
- 25 om boetes te voorkomen moet je wel eens schikken (11)

**VERTICAAL:**

- 1 gematigde vorm van schateren (4)
- 2 aanvankelijk ongeneeslijk, maar meestal toch van tijdelijke aard (15)
- 3 hoe breng je ze zo'n ding met vier poten bijgebracht? (15)
- 4 om te onthouden: bescheiden oeververbindingen voor lastdier (15)
- 5 heeft dezelfde functie als een kijkgooi, maar dan stukken groter (15)
- 7 ontwerper voor kleine landgoederen (13)
- 9 aanduiding van rangorde die door Engelsprekenden negatief wordt opgevat (2)
- 16 zijn die grotten van hem? (3)
- 17 videospel en Amerikaanse TV-serie met forensisch onderzoek als thema (3)
- 22 daar zijn klokken, sirenes en bellen voor (5)

# Dag God

*Hij schiep het licht  
noch traag, noch vlug.*

*Gaf ogen zicht  
aan mens en mug.*

*Hing sterren op  
aan het plafond,*

*'n witte maan*

*'n rode zon.*

*Nu zit Hij op zijn hemeltroon,*

*ik zeg: 'dag God',*

*Hij zegt: 'dag Toon'.*

Toon Hermans